



השיעור השבועי
כאייל תערוג

שיעורו השבועי של מו"ר ועטרת ראשנו
הרב אייל עמרמי שליט"א

מגדולי מזכי הרבים בדורנו
ונשיא ממלכת התורה 'כאייל תערוג'

שיחות מוסר ע"פ חסידות

שיעור חובה!
יש תרופת פלא לכל הצרות!!!

גיליון קס"ז - פרשת בחוקותי / לג בעומר

העלון במוקדש

להצלחת

רון בן רניית - זיווג הגון
אורן בן שולמית
דוד דודי בן רחל חלי
שרון ביטון ומשפחתו
בן רחל ושמעון

לרפואה שלימה

דעון בן רוזה שושנה
רניית בת ברכה
שולמית בת סמרה
אילן בן לידיה
שרה בת לילי
ארז בן יפה

לעילוי נשמת

שמחה בת תילוה ז"ל
אברהם בן רחל ז"ל
רפאל בן מסעודה ז"ל
ירמיהו בן אסתר ז"ל
לטיפה בת לילי ז"ל
אליהו חי בן רגינה ז"ל
יפה חיה בת חנה ז"ל

העלון מוקדש לרפאת אילנה חתון בת מלכה שתחי' בתוך שאר חולי עמו ישראל
העלון מוקדש לע"נ משה בן רחל ז"ל | שושנה בת לטיפה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לקבלת העלון השבועי למייל שלחו בקשה ל- ayal.taarog@gmail.com

השיעור השבועי כאייל תערוג

מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א

לקבלת העלון, להפצה והוספת מוקדים, להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון
אהרון | 052-9695044 | להפצת או קבלת העלון באיזורכם:

		מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון	
055-9191732	בית שאן חגי	052-6511643	אבני חפץ דביר אלון
054-2399998	הקריות והסביבה מרדכי אוחיון	050-4177727	אדם משה הלוי
058-3297724	חדרה	050-4112334	אור יהודה יצחק
058-3888899	חיפה אהרן חזן	054-7330809	אזור ליאור עברי
054-7858861	חריש דביר גבאי	054-9739732	אחיזה אור יוסף
053-5594439	טבריה מ. לוי	054-4461239	אריאל אביב פינטו
054-7999768	יקנעם והאזור נתנאל	054-5763240	באר יעקב תומר דויד
052-9592085	כרמיאל עידו רפאל	054-8528990	בית שמש מרדכי קינן
050-6096476	מעלות אלירן כהן	050-2909702	בני ברק בן סעדה
054-4281773	נהריה ערן	052-2835442	בת ים כהן שמעונב
054-4320790	נתניה שמרון רוזנצויג	054-2133280	גבעת שמואל רפאל
050-5798510	עכו משה אלקובי	050-2233507	גבעתיים אלי פלאש מפיץ חדש!
054-6467078	עפולה אלי אסולין	050-6500565	גדרה יצחק עיני
052-4578972	צפת ומירון יוסף בן דוד	054-7230035	הרצליה עומר
053-2730024	קצרין ברק פוגלהוט	054-5912934	חולון אורן
050-9371476	קרית חיים עופר ביטון	052-4624432	חשמונאים נאור
052-6994942	קרית שמואל אביעד זנו	050-7990060	טלזסטון קרית-יערים יעקב
055-6788517	קרית שמונה עמוס אליה	054-2919221	יבנה עמית
058-3245227	רכסים יום טוב אברהם	052-9695044	ירושלים ירון
053-5882799	שלומי יובל	054-3253799	כפר סבא אברהם
דרום הארץ		054-7967670	לוד אדם
050-4144121	אבן שמואל מיכאל לוי	054-9139138	מודיעין-קרית ספר חיים חוגי
053-2801234	אילת אריאל בניסטי	054-6660542	מעלה אדומים גיא
054-7515500	אשדוד מרדכי בטיטו	054-2639782	נס ציונה דוב
053-2823666	אשקלון נדב משה	053-3159033	עמנואל ברוך קנין
052-8847778	באר שבע אלמוג סרוסי	054-8453014	פרדס כץ אברהם דוד
054-8405397	דימונה בן שושן	050-5646422	פרדס חנה יורם מזח
050-3240240	מושב איתן רועי קדושים	052-5426741	קריתארבע דוד אדרעי
050-5922001	מושב זרחה אברהם	053-2466221	קרית עקרון אבישי משה
055-5537680	מושב מנוחה יקיר מפיץ חדש!	052-5002090	ראש העין הראל
050-4304342	מושב רווחה אודי מישאל	054-7453096	ראשון לציון אלמוג
052-7696890	נתיבות גרשון מלכיאל	054-2390447	רחובות איתן אזולאי
052-7186779	ערד רחמים	055-9193148	רמלה שי אוחיון
050-6656562	קרית גת אביהו שקלים	053-3139506	רמת גן וקרית אונו עמרם
052-6494317	קרית מלאכי ניסים	050-4535354	שוהם גיא בן עמי
050-6462038	שדרות בן-ציון	053-3145436	תל אביב מאיר
חוץ לארץ		050-3564444	תל ציון (כוכב יעקב) עמית
1-380-50-5776453	אומן נחמן קלור	050-9945999	תקוע אורן זנטי
1-818-9345753	לוס אנג'לס הוד	צפון הארץ	
1-910-9640474	מיאמי שבי	054-2554533	אור עקיבא אברהם ברדה
1-651-2464179	ניו יורק יוסי	052-5390690	אליכין אלי בצלאל

סך זלזות חוברת אחת למקובלת צוד ירודי לקב"ה בסכ"כ 1 ל"ה בלבד

המחזורין לתרום ולטאל חלק בקיבוץ רובינסקי, ארטאט אהרון - 052-9695044

בס"ד

גיליון קס"ז - פרשת בחוקותי | ל"ג בעומר

תוכן העניינים:

ג	איך מופיעה מילת שמחה בפסוק שמדבר על צרת בני ישראל?
ד	למתק את המים המלוחים במלח
ה	ה' מבקש מבני"ע"מ להוכיח אמונה להסתכל על נחש הנחושת אף שאין להסתכל על דמות הנושך
ה	הישועה תגיע מהר אם האדם ישמח בבעיה שלו
ו	אהבת ה' זה לשמוח בכל מה שה' עושה
ז	המסכן הכי גדול בעולם הוא מי שהכל הולך לו "חלק"
ח	לא רק יגיד שמקבל עליו את דיני שמים אלא ירגיש שזאת באמת טובה גדולה מה'
ח	אם האדם מקבל את הייסורים באהבה אז הם עוברים ממנו
ט	סיפורים אישיים מחזקים
ט	אדם שמאמין בה' ושמח בהכל, זוכה לישועה פי שתיים

אמונה וביטחון:

שיעור חובה!

יש תרופת פלא לכל הצרות!!!

בתוכה יש כבר את הישועה של האדם, כמו שכתוב: "וּמִפְּנֵי יְיָשִׁיעַ" (ירמיהו, ל'), כלומר בתוך כל בעיה שבאה על האדם כבר יש את התרופה, והתרופה היא לקבל בשמחה. אם האדם יקבל את הבעיה בשמחה וברוגע אז השפעת התרופה מיד תצא לפועל והצרות של האדם יתרפאו במהירות וינקו את כל עוונותיו.

אחת מהיסודות הגדולים של תורת האמונה זה שכל צרה שהקב"ה שולח על האדם היא כדי לנקות ולרחוץ אותו מלכלוך עוונותיו, כמו שכתוב: "רָחַץ אֶדְנִי אֶת צִאֲת בְּנוֹת צִיּוֹן" (ישעיהו, ד'), ואי אפשר לבוא עם לכלוך למלך "כִּי אֵין לְבוֹא אֶל שַׁעַר הַמֶּלֶךְ בְּלְבוֹשׁ שָׂק" (אסתר, ד').
כמו כן בכל צרה שה' שולח על האדם

צריך להביט אל הנחש?
 אז כותב רבינו הרמב"ן דבר שהוא פלא עצום: "כי סוד הדבר בדרכי התורה שכל מעשה הנס, תסיר הנזק במזיק", מה שאדם רואה כנזק שלו זה בעצם התרופה לבעיה, כמו שכתוב: "תסיר הנזק במזיק ותרפא החולי במחליא", כאשר האדם מאמין שהנזק שקרה לו זה הדבר הכי טוב בשבילו, וממילא מקבל את הצרה בשמחה כאילו קיבל את המתנה הכי גדולה בגלל שיוודת לו ההבנה שה' מנקה אותו בבעיה הזאת מכל עוונותיו, כמו שכותב ה"חזון איש": "חביבים ייסורים שמקשרים ומהדקים את הקשר בין הנברא ליוצרו".

והרמב"ן כותב: "כמו שהזכירו במלח אלישע במים", אלישע מגיע ליריחו וכל המים היו שם מרים, אז הוא אמר לאנשי המקום: 'תזרקו מלח למים והם יהיו טעימים'.

היום עושים "התפלת מים" כדי להוציא את המלח מהמים, אבל אלישע אומר להם הפוך, ובאמת כך היה והמים הומתקו, הכל כדי ללמד אותם שהצרה שלהם זה המתנה הכי גדולה בשבילם, אם רק יקבלו בשמחה ובאמונה שהכל זה מה' לטובתם. ולכן כתוב בלשון שמחה: "וְהָיָה כָּל הַנְּשֹׂאָה" (במדבר, כ"א), אם האדם שמח שהנחש נשך אותו אז הוא יתרפא, ואם הוא יתלונן: "לָמָּה הֶעֱלִיתָנוּ מִמִּצְרַיִם לָמוֹת בַּמִּדְבָּר"

איך מופיעה מילת שמחה בפסוק שמדבר על צרת בני ישראל?

רבי שמחה מדווינסק בעל ה"משך חכמה" אומר שה' שלח נחשים שינשכו את בני ישראל במדבר בגלל שדיברו על הקב"ה ועל משיחו שזה משה רבינו, ואחר כך כתוב: "וְהָיָה אִם נִשְׁךְ הַנְּחָשׁ אֶת אִישׁ וְהָבִיט אֶל נֶחֱשׁ הַנְּחָשֶׁת וְחָי". אז רבי שמחה מדווינסק שואל שאלה חזקה מאוד:

והרי אנו יודעים את דברי הגמרא שאומרת שלשון "והיה" זה לשון שמחה, וכאן שהנחשים פגעו בבני ישראל איזו שמחה בדיוק יש בזה?

והלשון הקדושה של הרב: "אין 'והיה' אלא לשון שמחה, אין 'ויהי' אלא לשון צער", הגמרא דורשת שכל מקום שכתוב "ויהי" זה מסמל צרה, כמו שכתוב: "וַיְהִי בַיּוֹם אֲחַשְׁוֵרֹשׁ" (אסתר, א') או "וַיְהִי בַיּוֹם אֲמֹרְפֶל" (בראשית, י"ד), ולשון "והיה" זה לשון שמחה, אז איך בפסוק הזה שקרה כביכול משהו רע לבני ישראל והנחשים נשכו אותם, התורה משתמשת ב"והיה"?

אלא, רבי שמחה מסביר יסוד גדול, שמי שנשך אותו הנחש וקיבל בשמחה כי הוא הבין שה' עשה לו רק טובה בזה שמתכפרים לו כל עוונותיו, אז הוא הביט אל נחש הנחוששת וחי.

למתק את המים המלוחים במלח

ונשאל עוד שאלה מתבקשת: למה

הסתכלות וכוונה יתרה, משום כך אומר לשון הבטה, כמו שכתוב: 'וְתִמְנַת הַיָּבֵיט' וגם 'וְאֲבִיטָה נְפִלְאוֹת מְתוֹרְתֶךָ' (תהילים, קי"ט), רק מי שהביט בנחש הנחושת, כלומר התבונן שהנשיכה זה מתנה שה' נתן לו כדי לנקות אותו מחטאיו ופשעיו וממילא הכל לטובתו, אז הוא מיד חי.

הישועה תגיע מהר אם האדם ישמח בבעיה שלו

רבינו ה"חפץ חיים" כותב בספרו "זכור למרים" שלפעמים יש מצב שהבן נמצא בבית חולים מסיבה מסוימת, והרופאים עושים עליו כל מיני ניסיונות ומחוררים אותו מכל הכיוונים, ועדיין לא יודעים מה יש לו, והאבא הזה נמצא כולו בצער.

אם האבא הזה בשעה הזאת יסתכל "על הנחש", כלומר יסתכל על המיטה של הילד עם כל הצינורות, המכשירים והצפצופים ויתחיל לרקוד שה' מטהר אותו, ויבין כמה ה' טוב אתו, אז ה' מבטיח "וחי" שתהיה ישועה גדולה לבן שלו, כי מי שרוצה שהמזיק ילך ממנו חייב להסתכל על המזיק ולהבין שזה מה' ולטובתו.

וזה ממש כמו שבני ישראל הקשיבו למשה רבינו שאמר להם להסתכל על הנחש למרות שלפי ספרי הרפואה אסור לאדם שנשך אותו נחש להסתכל בצורתו.

אז אין רפואה למכתו.

ה' מבקש מבני"ע"מ להוכיח אמונתם להסתכל על נחש הנחושת אף שאין להסתכל על דמות הנושך

"כי ידוע מדרכי הרפואה שכל נשוכי בעלי הארס הסתכנו בראותם אותם".

ידוע שלפי ספרי הרפואה, מי שנשך אותו בעל חיים ארסי אסור לו לראות את הצורה של אותו נושך, ואם הוא יראה את צורתו אז זה יגביר לו את זרימת הארס בגופו מרוב הבהלה. ולכן מי שנשך אותו כלב אז לא מראים לו כלבים אחרים כי הכלבת תבער בו יותר מהר, וכך אותו דבר עם הנחש והעקרב. והקב"ה אומר לבני ישראל דווקא להסתכל על נחש הנחושת כדי שיוכיחו שהם מאמינים בה' שלמרות שהם מביטים בו, ה' ידאג לזה שהם יחיו.

"וכשהיה כל זה ראוי לישראל נשוכי הנחשים שלא יראו נחש ולא יזכרו אותו, וציווה הקב"ה לעשות להם דמות שרף הוא הממית אותם, כי ציווה שיתרפאו במזיק הממית בטבע כשהיה אדם מביט", צריך לדעת שרבי שמחה מדווינסק אומר שכל מקום שכתוב בתורה את המילה "מביט" זה לא הסתכלות רגילה אלא לשון התבוננות, כמו שכתוב: "וְתִמְנַת יְהוָה יָבֵיט" (במדבר, י"ב).

"הכוונה לראות היטב שהיא

אהבה כי העולם הזה הוא המועט המחזיק את המרובה, כמבואר בספרי החוכמה כי אשר נעתק השמש בארץ טפח אחד", כאשר השמש זזה 8 סנטימטר על הקרקע של העולם. "יעתק בשמים מעל אלפים ופרסאות", כאשר השמש זזה בלטה אחת במרפסת שלך, בשמים היא זזה מאות אלפי קילומטרים.

"ככה תדע כי עונשי הגלגולים והגהינום, הוא בלי שיעור וחקר", העונשים שיש בשמים אי אפשר לתאר ולהסביר אותם, וכמו שאומר הגאון מוילנא שאי אפשר לשער אותם כי אין שם את מידת הרחמים.

והקב"ה אומר שמי שיאמין בו אז הוא לא יתן לו לראות את פני הגהינום. ואיך האדם מוכיח שהוא מאמין בה? רק על ידי שמקבל בשמחה כל מה שה' מביא עליו, ובנוסף האדם זוכה שה' מנקה אותו מעוונותיו, ולכן האדם צריך להאמין שטיפת סבל בעולם הזה חוסכת לו מאות שנים של עונשים איומים כמו ניקורי עיניים, בעיטות ועקיצות עקרבים.

"אשר לא יושג כלום בשכלנו", אי אפשר להסביר את העונשים בשמים. "אבל הקב"ה רוצה בתיקון ישראל כדי שלא יצטרך איש ישראל לסבול כל הניסיונות והעינויים האלו, לכן שולח לו מעט ייסורים בעולם הזה באהבתו וחמלתו הגדולה".

ולכן הגמרא אומרת "וכי נחש ממית" אלא שמשעבדים ליבם לאביהם שבשמים, ואם תשימו לב אז לא כתוב למלך שבשמים אלא כתוב "לאביהם" כי אבא עושה רק טוב לילדיו תמיד.

אישה אחת סיפרה לי שהיא התגרשה בצורה מאוד לא פשוטה מבעלה, וכנקמה על זה הגרוש שלה מראה לילדיה סרטים שלא מתאימים לילדים דתיים, וזה רק כדי לנקום בה.

אמרתי לה: 'את צריכה לרקוד ולשמוח עם הבעיה הזו שלך, כי זה מנקה אותך מכל העוונות והחטאים שלך', ועל ידי השמחה שלה ה' יירפא את הגרוש שלה מכל הרעיונות הלא טובים שלו.

אהבת ה' זה לשמוח בכל מה שה' עושה

ה"חפץ חיים" כותב: "כתוב בתורה: וְאֶהְבֶּתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ (דברים, ו'), ופירשו רבותינו בכל מידה שמביא עליך יקבלוהו בשמחה", כל מה שהקב"ה מביא על האדם הוא צריך לשמוח, ובזה מראה את האהבה שלו לה'.

צריכים להבין, שלאהוב את ה' זה להאמין שה' אוהב אותך גם כן, כי טבע האדם הוא לאהוב את האנשים שאוהבים אותו, ולכן אדם שאוהב את ה' חייב להאמין שה' גם אוהב אותו ולא יעשה לו לעולם רע.

"ומודה לו ומקבלו בשמחה וברוב

המסכן הכי גדול בעולם הוא מי שהכל הולך לו "חלק"

הרב יחזקאל לוויןשטיין בספרו "קובץ שיחות":

"פשוט אצלי הדבר שמי שחיי שטופים בשקט ובשלווה הוא האומלל הכי גדול בעולם". מי שהולך לו הכל חלק והכל מסתדר לו בחיים, הוא המסכן הכי גדול בעולם כי לא מנקים אותו מעוונותיו. מי שאשתו כל הזמן אומרת לו: 'כן, בעלי' או 'אין כמו בעלי בעולם', ובעבודה הכל מצליח לו ויש לו פרנסה בשפע ואין לו שום בעיה בחיים, אז רבי יחזקאל לוויןשטיין אומר עליו שהוא המסכן הכי גדול בעולם כי כל הייסורים מחכים לו בשמיים.

אדם לעתיד לבוא ישאל את ה' מדוע לא נתן לו עוד צרות ובעיות:

ה"חפץ חיים" כותב: "בעוד שאדם מקבל ייסורים בעולם הזה הוא דואג ומצטער", אדם מצטער על הייסורים שגרשתו עושה לו או מתעצב כאשר המעביד "זרק" אותו בלי פיצויים. "ואינו רוצה לסובלם", הוא כל הזמן שואל: 'אני הבעל הכי טוב בעולם אז למה זה מגיע לי'.

"איך שיבוא לעולם הגמול ושם יקבל הרבה שכר על כל שעה של ייסורים שסבל בעולם הזה, כדאיכא במדרש: 'זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם', אמר להם הקב"ה: 'כל זמן שאני מביא עליכם ייסורים היזכרו כמה טובות ונחמות אני עתיד

מי שיבין את מה שכתוב פה אף פעם לא יהיה בצער!

ה' שולח לאדם מחלה כי הוא אוהב אותו!!!

וגם אם האישה קשה אז ה' שלח אותה מאהבתו הגדולה לאדם כדי לחלץ אותו מכל הצרות שבגהינום, ולכן האדם צריך רק לאהוב את ה' ולהאמין בו.

תראו איזה רחמן ה', הוא לא רוצה שהאדם יתבייש למעלה מול הסבא והסבתא שלו כי הכל מתגלה בשמים, ואם האדם יתן לה' את האפשרות לנקות אותו בעולם הזה ויקבל הכל באהבה ובהבנה שהוא עושה הכל כדי לטהר אותו, אז הוא יגיע לשמים כמו כלה נקיה מעוונות.

"זוה שנאמר: 'כִּי אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהֵב ה' יוֹכִיחַ' (משלי, ג') כי בכוח ייסורים קטנים בעלמא שפלא", ייסורים קטנים בעולם הזה, כגון שהשותף שלך לקח את המשמרת שלך או שהמנהל לא נותן לך חופש ביום שרצית, כל מיני שטויות.

"נתמעט ממך ייסורים בלי גבול ואין חקר", חייבים לזכור את המשפט הזה של החפץ חיים כל החיים!!

בייסורים כאלו קטנים נמחלים לאדם ייסורים של מאות ואלפי שנים בעולם הבא בכל מיני תיקונים קשים, הכל רק אם האדם יקבל בשמחה ובאהבה את כל מה שקורה לו!!!

יסכים ויקבל באהבה את כל מה שקורה לו.

התקשר אלי בבכי גדול איזה יהודי שיש לו בעיה ואמר לי: 'הרב, אני מצדיק עלי את הדין', אמרתי לו: 'לא ככה מקבלים את גזרותיו של הקב"ה'.

צריך האדם לחשוב בדעתו שאם היו אומרים לו שלפי הדין הוא צריך לקבל על הפשע שהוא עשה מאסר עולם בכלא, והשופט היה אומר לו: 'במקום מאסר עולם אני נותן לך עונש של שלושה חודשי עבודות שירות', והאדם הזה יוצא מבית המשפט עם הראש למטה ועצוב, היינו אומרים על האדם הזה שהוא לא נורמלי, הרי הוא היה צריך לקפוץ משמחה ולצעוק: 'תודה רבה כבוד השופט כמה אתה טוב אלי', ולהצדיק עליו את הדין באמת.

כך ממש האדם צריך להבין שה' מציל אותו מכל העונשים הקשים שיש למעלה ולהודות לו על כל קושי שמגיע עליו, וזה יקרה רק אם האדם יבין שה' ממש מציל אותו.

אם האדם מקבל את הייסורים באהבה אז הם עוברים ממנו

וממשיך החפץ חיים: "ואם לא יהרהר אחר מידותיו של הקב"ה, אין הייסורים יתעכבו אצלו", ה"חפץ חיים" מלמד אותנו יסודות שחייבים לזכור כל הזמן!!!

אם אדם מצדיק עליו את הדין ומבין שהייסורים האלו לטובתו, אז הם יעברו

לתת לכם, ויחשוב האדם בנפשו הלוואי ויותר טובה היה לי אם היו לי ייסורים יותר", אחרי מאה ועשרים שנה יבוא האדם לקב"ה ויאמר לו: 'למה נתת לי כל כך מעט ייסורים בעולם הזה, ולמה קיבלתי חיים כל כך פשוטים?', האדם כך יאמר לה' בגלל שנתן לו חיים זורמים ושלווים.

וה' יענה לו: 'ראיתי כמה קשה לך עד שאתה לא אומר בוקר טוב שאתה יוצא מהבית, אז אמרתי: עדיף לא להעמיס עליך הרבה'. אדם רק יראה את השכר על הייסורים הקטנים האלו וממש יצטער שה' לא נתן לו עוד כאלו. "כי אז היה לו הרבה יותר עונג נצחי", תבינו, העולם הזה נגמר, כמו שכתוב: "יָמָיו כְּצֶל עוֹבֵר" (תהילים, קמ"ד), הכל בעולם הזה עובר צ'ק צ'ק אבל למעלה זה עולם הנצח בלי סוף, והקב"ה אומר: 'אני רוצה להעביר אותך ישר לגן עדן בלי שום בית הסוהר, אם רק תקבל באהבה את כל מה שאני עושה לך ותשמח', אדם צריך להסתכל על הנחש ולרקוד ולהודות לה' שהוא כל כך טוב אתו ומונקה אותו מכל העוונות.

לא רק יגיד שמקבל עליו את דיני שמים אלא ירגיש שזאת באמת טובה גדולה מה'

"ואם אדם יצדיק עליו את הדין באמת", האדם לא יגיד מהשפה ולחוץ שהוא מסכים עם ה', אלא יקבל עליו באמת שה' עושה לו הכי טוב וממילא

בעולם הבא. אם רק האדם יתבונן בספר "ראשית חוכמה" את כל סוגי הגהינום של שלג ושל אש וכל עונשי שמים הנוראים, לא יהיה לו חשק לאכול שבוע, ואם יקרא את מה שכתב רבי יהושע בן לוי במסכת "גהינום" על השריפות והעקיפות שיש שם אז הוא לא ירצה לישון חודש. וה' אומר: 'אני אציל אותך מהכל רק אם תקבל הכל באהבה ובשמחה ורק תודה לי על כל דברי!!! ה' יזכנו להתחזק באמונה הקדושה אמן ואמן!!!

ממנו מיד, ואם האדם רואה שהייסורים לא עוברים ממנו אז שיידע שהוא לא מצדיק עליו את הדין באמת, שאפילו שהוא אומר: 'מגיע לי', זה בלי הכוונה העמוקה שה' מציל אותנו מכל כך דברים רעים וקשים ועושה לו רק טוב. תדעו לכם שאסור לאדם להגיד: 'מגיע לי' רק בגלל שכך כתוב בספרים הקדושים, אבל בפנים הוא הולך עם כל מיני הרהורים, שאלות, אכזבות וטענות, אלא צריך האדם להעמיק ולהבין שהייסורים הם טובה גדולה מאוד מה' יתברך גם בעולם הזה וגם

סיפורים אישיים מחזקים

גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו.
במייל: 0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

אדם שמאמין בה' ושמח בהכל, זוכה לישועה פי שתיים

סיפר יהודי מק"ק "חסדי שמואל" של הגאון רבי אייל עמרמי שליט"א: לאחר שעברו כמה חודשים מהחתונה שלי ושל אשתי גלינו לשמחתנו הגדולה שאשתי זכתה והיא מעוברת. הכל התקדם כמו שצריך עד שיום אחד אשתי הרגישה כאב ולצרנו גילינו בבית חולים שהיא עברה "הפלה טבעית". האמת היא שאני ואשתי נכנסנו לקצת עצבות ודכדוך אבל מה שחזק אותי מאוד היו דברי מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שמלמד אותנו כל הזמן שה' עושה רק טוב לאדם ושגם מה שקרה לנו זה חלק מהתיקון שלנו בעולם הזה. החלטנו שאם קיבלנו עלינו את הדין במחשבה נעשה גם משהו במעשה, והזמנו בני משפחה מרובים לארוחה שבה אנו מודים לה' שעשה אתנו רק טוב, זה היה ממש כאילו קיימנו "ברית מילה". האורחים היו קצת בהלם מהסעודה הזאת אבל אני ואשתי הבנו באמת שה' לא עושה רע לאף אחד ומי שמראה לו אמונה אז הוא בטח לא יפסיד וכדברי מורנו: "אדם כזה ריווח מה' פי שתיים". לאחר שנה בדיוק הבנו את מה שהרב אומר, ונולדו לנו תאומים חמודים ובריאים. תודה רבה לה' יתברך ולרבינו שזכינו ללמוד על האמונה הקדושה!!!

השיעור השבועי באייל תערוג

מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א

גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו
מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ ובעולם
מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א

שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא ה' יתברך כל
משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

התודה והברכה לר' נפתלי ניסים ה"י

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיו
של מו"ר הרב שליט"א.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים אכ"ר

העלון מוקדש

העלון מוקדש לרפואה שלמה של הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א

לרפואת האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן מרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה, ניסים בן סוליקה, ראובן בן שרה, נתן אליה בן נטלי ביתיה, קלימו בן ש'רונה, אלון שקד בן חממה, ראובן בן שרה, משה יעקב בן רוחמה ציפורה לרפואת הגוף והנפש, חביב בן שמחה, התינוק ירדן בן סימה, ירון בן תקוה, הודיה טובה בת אביבה, רחל בת מדלן, אסתר חיים בת שרה, שרה בת לולו, בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד, מלכה בת ג'ולייט, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, גילה בת זוהרה, לאה לילך בת רחל חנה, אילנה חתון בת מלכה, לינוי אודליה בת נורית, מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל, תמר בת מימה, אסתר בת עליזה, סיוון שרה בת אסתר, **הרב הצדיק דב קוק הכהן בן שושנה שליט"א**

להצלחת לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים ה"י, מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, ניסים בן מרים, אלעזר מאיר בן ציפורה לזיווג הגון, דוד דודו בן רחל חלי, אלרועי יצחק בן מזל, ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה, יעקב אוחנה בן תמר, אייל בן דליה לזיווג הגון, ישראל בן דניאלה שרה, אליהו חזן בן אילנה, יהודה ודליה זוהר, אבי וגלית סבב פרנסה טובה ושלוש בית, ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית, תמר בת אביבה לכל הישועות, אליאן בת גלית, לאה בת ציפורה לזיווג הגון, אילנה בת אסתר, מזל בת אסתר, יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם, לילך בת רוחמה לזרע קודש, רחל שרה בת רוחמה לזרע קודש, ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית, אבי ואסתי ובר דוד מלכה, שילת בת מזל, אילנית מרים בת דניז, טליה בת אילנית מרים, גילי בת אוהו

לעילוי נשמת שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין, אברהם מצליח בן פורטונה, אליהו חי בן רגינה, סלומון חיים בן קדן, דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איזה, נפתלי בן חבובה, עזיז בן שוקת, יצחק בן עליה, דוד בן עליה, משה בן שלביה, חיים בן ליליאן, שחר רפאל בן סימה, יצחק בן עליה, רפאל בן עליזה, מרדכי בן רחל, אברהם בן ש'רונה, משה בן גיטה, יגאל בן רחל, עמוס בן רחל, משה זנזורי בן מנטנה, יוסף ג'ילי בן שמחה, רבי דוד מחלוף, יונתן שמעון בן אליס, וידל יפרח בן רחל, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר, שלום בן שרה, שלמה ראובן בן ירוחם, שלמה בן לאה, יצחק בן ציפורה, מאיר בן צ'חלה, יצחק בן אבנר, חביב לוגסי בן אסתר, אליהו לוגסי בן אסתר, מוריס משה בן אסתר, יוסף לוגסי בן אסתר, מרדכי אליהו בן אסתר, שלום אזולאי בן מינה, ישראל מלכה בן חוה אביבה, שמעון בן מזל, מוריס בן סביחה, שרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, פוחה בת שמחה, אסתר בת חסיבה, סילביה סולטנה בת אסתר ז"ל, חנה בת לאה, מזל בת רבקה, רחל בת פלורין, אסתר גואטה בת מארי, ציפורה בת יוכבד, חדווה אזולאי בת אסתר, אורלי סבטלנה בצרה, יפית בת רות, יוסף ואיזה אוחנונה, מרלן ישראל בת לורה ת.נ.צ.ב.ה



התרחבנו

למערך הפצה ברחבי הארץ של דיסקים וספרים מכל הזמנים של מורנו הרב אייל עמרמי שליט"א



חדש! חדש! חדש!

- ❖ חדש! שער הכניעה
- ❖ חדש! שיעורי אמונה מס' 6
- ❖ חדש! ליקוטי מוהר"ן מס' 10, 11
- ❖ משלי הגר"א
- ❖ מסילת ישרים
- ❖ פרשת השבוע
- ❖ שער הבטחון החדש
- ❖ חובות הלבבות המלא
- ❖ עין יעקב
- ❖ שיעורים לנושים
- ❖ שיעורים מכל הזמנים ועוד...



מהרו והזמינו וההזמנה תגיע עד אליכם

052-9695044 אהרון

התקשרו ותראו לאמצע הפצת 100,000 דיסקים בלכות התרומה שלק נגדיל את ליכוי הרבים כל המלכה את הרבים און חטא בא אל ידו

דיסקי און די / נגן MP3 עם מגוון שיעורים

בית התבשיל הנייד 'כאייל תערוג' יוצא לדרך!!

נקעיקיה לאחמניה

בחינם!

כל רעב ממנו יאכל



בהשגחת
הבד"ץ

ברכתו: מזונות

בכל יום
500 לחמניות
לכל רעב

עיצוב תחומות - ASSAF GOZHEN



חרומת שבי דניאל (מיאמי),
טל מזרחי (לוס אנג'לס)
ואלירן בן ז'קלין



להשתתפות במצווה חשובה זו ניתן להעביר ל:

בנק מרכנתיל סניף 635 ח-ן 55208 לציין עבור ניידת בית התבשיל

(קבלות ע"פ סעיף 46)

חזרה!

כאיל תערוג

על פי החסידות

שיחות מוסר על ליקוטי מהור"ן
משיעוריו של
הרה"ג אייל עמרמי שליט"א



ליקוטי מוהר"ן



מחבר: רבי לוי מרדכי, כנפי נשרים 26 בג'ש"ו י"ם
02-642-2023 | 055-684-2885 | 02-642-9885 | www.hbooks.co.il | Lgproject2009@gmail.com

ניתן להזמין גם > ירון
052-9695044

השיעור שכבש את הלבבות בארץ ובעולם



אלפים כבר
התמכרו לאווירה
המורוממת

אייל עמרמי שליט"א

בשיעור שאסור לפספס בכל יום רביעי
אווירה מדהימה וינמונים שנכנסים לתוך הלב בליווי כלי נגינה

בכל יום רביעי בשעה 19:30 בבית המדרש הגדול
"חסדי שמואל" רחוב הרב מן הרר 4 ירושלים

עזרת נשים פתוחה

מועבר בשידור חי | טשולנט בסוף השיעור